

Rosi de olifant

Rosi is een olifant. Ze doet niets liever dan eten. Daardoor wordt ze wel steeds zwaarder. Vandaag zijn we in de dierentuin. We gaan kijken wat Rosi aan het doen is. Ze is nu even niet aan het eten - maar ze wordt gewogen.

Dit is een olifantenweegschaal. Die is heel groot, want Rosi moet erop kunnen staan. En dat is Thomas, de olifantenoppasser. Eens per jaar moet hij Rosi wegen. Zo weet hij of ze zwaarder is geworden. Daarom moet Rosi op de weegschaal gaan staan. 2000 kilo! Ze weegt meer dan drie auto's bij elkaar.

Maar Rosi moet wel met vier poten op de weegschaal staan. En dat valt nog niet mee. Rosi hoeft ook maar één keer per jaar op de weegschaal. Zo, nu staat ze erop. Ze weegt – meer dan 3000 kilo. Dat is net zo zwaar als een vrachtwagen. Goed gedaan, Rosi.

Ik ben benieuwd of wij met zijn allen net zo zwaar zijn als Rosi. Even kijken. Samen wegen we – 1000 kilo! Dat is veel. Maar niet zoveel als Rosi. Daarvoor zijn er – één keer... twee keer... drie keer zoveel nodig als wij met z'n allen! Pas dan zijn we net zo zwaar als Rosi.