

Thema 1 Familie

prent 1	Elena zit in de woonkamer met papa, mama en Sophie. Opa en oma zijn ook in de woonkamer. Het is feest! Elena is jarig! Elena is 9 jaar. Kijk, daar zijn Max en Otto. Hallo, ik ben Max. Otto lacht. Hij heeft een cadeau bij zich. Wat zou het zijn?
prent 2	Opa geeft Otto een hand. Dag, mijn jongen. Hoe heet je? Dag, ik heet Otto. Ik ben de broer van Max. Ik ben de opa van Elena. Hoe oud ben je? Ik ben 9 jaar. Elena is onze vriendin. Spelen jullie graag samen? Ja!
prent 3	Daar zijn Laura en Tim. Zij zijn de nicht en neef van Elena. Daar zijn oom Bastian en tante Sara. Gefeliciteerd, Elena! Tante Sara geeft Elena een zoen. Gefeliciteerd met je verjaardag! Laura en Tim zeggen: Dag opa, dag oma. Hoe gaat het met u? Met ons gaat het goed.
prent 4	Elena kijkt naar het cadeau. Wat is het? Ze pakt het cadeau uit. Het is een skateboard! Dank je wel, iedereen! Willen jullie iets drinken? Ja, graag. Ze drinken thee en limonade. Willen jullie iets eten? Ja, lekker. De taart en chocolade zijn heerlijk.
prent 5	Iedereen viert feest. Ze zingen voor Elena! Er is er een jarig! Ze klappen in hun handen. Ze dansen samen. Ze zijn blij en lachen. Wat een feest!

Thema 2 Ziek

prent 1	Sophie, Laura en Tim spelen een spel. Hoi, hoi! Ik gooi tweemaal zes. Ik mag 12 vakjes vooruit. ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ze hebben veel lol. Maar waar is Elena? Elena ligt verdrietig op de bank. Ze voelt zich niet lekker. Ze is ziek. Elena hoest. Kuche, kuche. Ze niest. Hatsjoe! En ze niest nog een keer hard! HATSJOE.
prent 2	Hallo, Elena. Wat is er aan de hand? Elena zegt niets. Heb je hoofdpijn? Elena schudt haar hoofd. Heb je oorpijn? De dokter kijkt in Elena's oren. Heb je keelpijn? Steek je tong eens uit. De dokter kijkt in Elena's oren en keel. Ik zie het al. Ik geef jou een drankje. Dan ben je snel weer beter.
prent 3	Laura fluistert iets in Sophie's oor. Wat heb ik gezegd, Sophie? Ja, ik ben dokter Laura. Hoeveel vingers steek ik op? Goed zo, 8. Je ogen zijn prima in orde. Sophie, kun je je tenen aanraken? Wat knap! Sophie, heb je pijn aan je knie? Ach, je hebt een schram op je knie. Daar plakken we een pleister op.
prent 4	Beer ligt in bed. Hij voelt zich niet lekker. Beer, heb je buikpijn? Ja, dokter, mijn buik voelt raar. Ben je misselijk? Ja, dokter, ik ben misselijk. Dan moet je dit drankje drinken. Ik heb geen dorst. Van het drankje word je beter. Het ruikt niet lekker, dokter. Maar het moet toch, Ben! Hmm. Het smaakt naar aardbeien!
prent 5	Tim ligt op de bank. Auw, auw! roept Tim. Dokter Laura, deze tand doet pijn! De dokter voelt aan Tims tand. Ze schrikt! Tims tand wiebelt. Nu moet Tim hard lachen. De tand zit los, dokter Laura. Elena en Sophie liggen ook op de bank. Daar is Moeder met een drankje. Lachend geeft ze Elena ook een zoen en een knuffel. Elena voelt zich al bijna beter.

Thema 3 Spelen

prent 1	... 17, 18, 19, 20. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom! De kinderen spelen binnen verstoppertje. Tim zoekt overal op zolder. Hij kijkt in de kast. Waar is Elena? Ik zie een schoen! Sophie is
---------	--

	verstopt in de kist. Maar waar is Laura? Maak eens een geluidje, zegt Tim. Miauw, zegt Laura. Alle kinderen lachen.
prent 2	Elena gaat met het skateboard naar het park. Iedereen gaat mee naar buiten. Wil je op de schommel of op de glijbaan? Snel klimt Elena naar boven. Roetsj! Daar glijdt ze naar beneden. Tim en Sophie zitten in de draaimolen. Ze gaan rond en rond. Wat een feest!
prent 3	Wat hebben ze een honger van het spelen. Er is van alles om te eten! Elena vindt bananen lekker. Sophie houdt van tomaten. Waar houd jij van, Tim? Tim houdt van aardbeien. Laura, wat wil je drinken? Laura houdt van koud water. Misty, waar houd jij van? Waf! zegt Misty.
prent 4	De kinderen hebben geen dorst meer. Hun buiken zitten vol. Het is tijd om weer te spelen! Laura gooit de bal. Elena vangt de bal. Ik speel liever voetbal, zegt Tim. Ja, leuk, zegt Sophie. Ze schopt tegen de bal. Dan gaan ze samen de heuvel af. Pas op, Elena! Plons! Elena ligt in het water. De eenden zwemmen kwakend om haar hoofd.
prent 5	Iedereen is weer schoon. De haren zijn gewassen. De tanden zijn gepoetst. Met zijn allen liggen ze in het grote bed. Dat is lekker warm. Moeder gaat een boek voorlezen. Dan is het tijd om te gaan slapen. Moeder geeft een nachtzoen. Welterusten, allemaal. Slaap maar fijn.

Thema 4 Dieren

prent 1	Kijk, de kinderen zitten achterin de auto. Ze gaan naar de dierentuin. Iedereen heeft een rugzak met eten en drinken. Elena drinkt een pakje sinaasappelsap. Sophie eet een appel. Onderweg spelen ze een spelletje. Wie ziet als eerste het park? Tim ziet als eerste een kleine blauwe auto. Laten we grote rode bussen tellen, zegt Laura. De tijd vliegt voorbij.
prent 2	Opa en oma wachten bij de dierentuin. Wat fijn dat jullie er zijn. Zullen we eerst naar de pinguïns gaan? De pinguïns krijgen eten om 10 uur. Ze vangen de vis uit de lucht. Daar ziet Elena een grote vogel. Elena schrikt! Hij duikt snel naar beneden en pakt een vis! Dan eet hij de vis in een keer op.
prent 3	Wat hoort Elena daar? Het zijn de apen. Ze slingeren van tak tot tak. Doen ze tikkertje? vraagt Tim. De familie loopt samen verder. De leeuwen slapen in de zon. De giraffen strekken hun lange nek uit. Zo eten ze de bladeren hoog in de boom. Wat doet de giraf daar? Hij staat met de benen wijd. Hij drinkt water. Dat ziet er gek uit!
prent 4	Het is tijd om uit te rusten. Er zijn heerlijke broodjes en pannenkoeken. Heb je liever aardbeien of een peer? Mag ik de tomaten? De komkommer is snel op. Wat is dat? Een duif wil Opa's broodje eten! Opa zwaait met zijn arm. Nu komt er links een brutale vogel. Opa brult zo hard als een leeuw. De duiven vliegen snel weg.
prent 5	Dag opa, dag oma, tot de volgende keer. Luid toeterend rijdt de auto weg. Onderweg doen ze een raadspel. Welk dier ben ik? Oewaoewaoewa, roept Elena, de aap. Sssssssssss, sist Moeder. Ik ben bang voor slangen, zegt Vader. Ik heb liever een pinguïn. Wat is jouw lievelingsdier, Tim? vraagt vader. Maar Tim zegt niets. Dan geeft de leeuw een brul. Iedereen moet lachen.

Thema 5 Winkelen

prent 1	Kom, zegt Moeder. De vakantie is bijna voorbij. We gaan kleding passen. Elena trekt een spijkerbroek uit de kast aan. Hij past niet! Elena valt lachend om. Sophie wil haar bruine jurk aantrekken. Maar haar hoofd en schouders blijven steken. Sophie valt lachend op het bed.
prent 2	In de kledingwinkel is er kleding in alle kleuren. Wat draag je het liefste, Elena? Ik draag het liefste een witte korte broek. Wat vind je leuk staan bij die spijkerbroek? Ik vind dat T-shirt mooi. Waar is Sophie? Daar komt Sophie aanhobbelen. Sophie lijkt wel een sneeuwpop! Ze heeft een winterjas, een muts, een das en wanten aangetrokken. Lekker warm, zegt Sophie.
prent 3	Elena past schoenen in de schoenenwinkel. Wat vind je van deze schoenen? vraagt de winkeljuffrouw. Zitten ze lekker? Ja, zegt Elena. Ik vind de kleur ook mooi. Wat kosten ze? vraagt Moeder. Elena kijkt op het prijskaartje. Ze kosten € 50. Mag ik ze aanhouden? vraagt Elena. Ze zitten zo lekker.
prent 4	Sophie rent vooruit naar het warenhuis. Aan, uit, aan, uit, aan, uit. Haar schoenen geven licht. Wat hebben we nodig voor school? Een pen om mee te schrijven Potloden om mee te tekenen. Kijk eens naar deze schaar! De schaar ziet er uit als een vis. Knip, knip, doet Elena. Ze knipt het prijskaartje van haar nieuw t-shirt eraf.
prent 5	Met een volle tas komt Elena het restaurant binnen. Wie zitten daar? Het zijn Otto en Max en hun ouders. Elena en Sophie gaan snel aan de tafel naast hen zitten. Zullen we hetzelfde kiezen? De ouders praten en praten. De kinderen gaan buiten tikkertje spelen. Dan roept Vader hen. Komen jullie? Het is toetjestijd. Wat is jouw favoriete toetje?

Thema 6 Buiten

prent 1	Elena zit aan tafel met Sophie, Vader en Moeder. Het brood van de bakker is nog warm. Het is een bijzondere dag want de vakantie is voorbij. Elena, heb je zin om naar school te gaan? Ja! Straks zie ik mijn vrienden en vriendinnen weer! En jij? vraagt Elena. Ik ga werken, zegt Vader. Het restaurant is open en ik ben de kok!
prent 2	Mag mijn bal in de boodschappentas? Ja, zegt Moeder. Ik breng eerst jou en je bal naar school. Dan ga ik met Sophie boodschappen doen bij de supermarkt. Ze lopen langs de kapper, de apotheek en de kledingwinkel. Een politieauto wacht bij het zebrapad. Elena is blij! Ze ziet haar klasgenoten op het schoolplein!
prent 3	Hoe was jouw vakantie? Wat heb je gedaan? Ben je op vakantie geweest? Elena heeft wel 100 vragen. Dan gaat de schoolbel. Dag leerlingen, ik ben juf Lorenz. We gaan een spel doen zodat ik jullie namen kan leren. Dan krijgen jullie nieuwe schoolspullen, zoals schriften en pennen. Daarna gaan we weer een spel doen. Laten we beginnen!
prent 4	Wat ben ik? denkt Elena. Lionel zegt: Raad maar. Werk ik binnen of buiten? Werk ik alleen of samen? Help ik mensen of dieren? Heb ik een uniform aan? Ben ik een verkoopster? Nu is het jouw beurt om te raden, Lionel. Er zijn brandweerlieden, politieagenten, verplegers en tandartsen. Als iedereen weer zit, deelt de juf papier uit. Knutsel wat je later wilt worden, zegt ze. Elena begint meteen. Wat maakt ze?
prent 5	Waar is de schaar? Daar! Elena knipt dunne repen wit papier. Die plakt ze op een groen vel papier. Met haar liniaal trekt ze lijnen. Ze pakt nog meer wit papier en tekent zichzelf. Ze kleurt het shirt, de korte broek, de sokken en de sportschoenen. Ze knipt het poppetje uit en plakt het op. De leerlingen lopen door de klas. Wat wil jij later worden, Elena? Ik wil voetballer worden! En jij?

Thema 7 Sporten

Prent 1	Elena is in haar slaapkamer. Elena is blij want vandaag is het sportdag! Ze trekt haar bikini aan en dan een T-shirt en korte broek. Waar zijn haar sokken? Snel trekt ze haar sportschoenen aan. Dan loopt ze naar de keuken. Moeder, mag ik de voetbal meenemen? Dan kan ik voetballen voor de sportdag begint. Okay. Doe je best en veel plezier.
Prent 2	Goed zo! Elena speelt het eerste spel. Ze gooit twee tennisballen door een groot gat. Op naar het tweede spel. Kom op, Elena! Hard schoppen! De voetbal komt ver over de achterste lijn. Elena rent over het veld om de bal te halen. Daar is het derde spel. De leerlingen moeten een volleybal overgooien. Gooien, vangen, gooien, vangen. Elena telt. 23, 24, 25 keer voordat de bal valt!
Prent 3	Wat moeten ze doen? Jullie moeten de bal hoog houden, zegt juf Lorenz. Dat is leuk! Elena houdt van voetbaltrucs! Gebruik je voeten en benen. Mag ik mijn handen en armen gebruiken? vraagt Lionel. Nee, dat mag niet. Het is geen handbal. Lionel kijkt beteuterd. Elena wint en is trots op zichzelf. Dan gaan ze laarzen gooien. Lionel is blij en springt hoog in de lucht: hij heeft gewonnen!
Prent 4	Op naar het volgende spel. Er liggen twee stroken plastic op de heuvel. Leerlingen gooien water op het plastic. Jippie! Een waterglijbaan! Elena en Lionel trekken snel hun T-shirt en korte broek uit. Daar staan ze in hun bikini en zwembroek. Glijden maar! Elena en Lionel duiken naar beneden. Dan rennen ze naar boven. Nog een keer! Ze drogen zich af met een handdoek. Verrassing! zegt juf Lorenz.
Prent 5	De leerlingen gaan racen tegen de ouders! Elena en Lionel binden hun benen vast met een das. Vader en Moeder doen hetzelfde. Klaar voor de start? Af! roept opa. Lachend vallen Elena en Lionel over de finish. Oma klapt hard. Als laatste gaan ze zaklopen. Het wordt een spannende race. Elena houdt van sporten!

Thema 8 Buiten

Prent 1	Geef hier! roept Elena. Ik had de step eerst! schreeuwt Sophie. Hij is van mij! Nietes! Welles! Elena is boos, maar Sophie is bozer. Wat hoor ik een lawaai, zegt Moeder. Elena en Sophie beginnen door elkaar te roepen. Kom maar mee naar binnen, zegt Moeder tegen Sophie. En jij komt met mij mee, Elena, zegt Vader. Even afkoelen.
Prent 2	Misty ruikt aan een lantaarnpaal. Het wordt donker. De lantaarns gaan aan. Elena ziet haar schaduw voor, achter, voor, achter. Kijk, zegt Vader. Die winkel is mooi verlicht. De lampjes lijken wel sterren. Het is stil. Dan hoort Elena geluid. Het zijn Max en Otto die bellen en roepen: "Hallo, Elena! Dag meneer Colson!" Ze fietsen verder. De fietsbellen klinken steeds zachter.
Prent 3	Elena hoort gebrom. Waar komt dat geluid vandaan? Is het een brommer achter haar? Nee, het geluid komt van boven. Het is een vliegtuig hoog in de wolken. Misty is blij als ze het park inlopen. Hij blaft hard. Maar Elena is bang. Het is donker en spannend. Wat is dat? Het is de schaduw van de boom. Wat hoor ik? Het is de wind in de bladeren.
Prent 4	Daar is de vijver. Hoor je de eenden kwaken? vraagt Vader. Laten we geluiden raden. Oehoe, horen ze links. Dat is een uil. Woef! blaft Misty. Dat is een hond, lacht Elena. Krak! Wat is dat? Dat is een tak waarop Elena stapt.

Prent 5	Langzaam lopen ze naar huis. Elena kijkt naar boven. Daar zijn de maan en de sterren. Dan komen er wolken. Het is nu heel donker en stil. Tik, tik, tik. Regen! Snel rennen ze naar huis. Tijd om te gaan slapen, Elena. Elena kijkt bij de slapende Sophie. Slaap lekker, fluistert Elena. Ze geeft Sophie een zoen op haar wang.
---------	--

Thema 9 Ontbijt

Prent 1	Elena droomt. In haar droom eet ze pizza met taart. Ze smult van bananen met slagroom. Ze drinkt een groot glas cola. Dan wordt ze wakker. Ze heeft honger! Ze opent zacht de deur van haar slaapkamer. Zijn de anderen al wakker? Nee, Elena hoort niets. Ze sluipt naar beneden. Daar is Misty. Stil, Misty!
Prent 2	Is er brood? De broodtrommel is bijna leeg. Er zijn nog drie broodjes en een klein stuk brood. Elena pakt de boter en kiest het beleg. Moeder vindt jam lekker en Sophie honing. Vader lust graag kaas. Elena houdt van chocopasta. Ze legt het brood in een grote mand.
Prent 3	Misty kijkt Elena nieuwsgierig aan. Wat doe je? Elena pakt twee borden, een mes en lange prikkers. Van de fruitschaal kiest ze frambozen, een mandarijn, een ananas, witte druiven, blauwe druiven en bosbessen Ze snijdt het fruit en prikt die aan de prikkers. Het zijn de kleuren van de regenboog! Ze pakt sap uit de koelkast en vier hoge glazen. Ieder glas zit heel vol.
Prent 4	Elena sluipt weer naar boven. Ze gaat naar de slaapkamer van Vader en Moeder. Hoort ze daar geluid? Zijn de anderen al wakker? Ze wil zachtjes de deur openen als de deur opengaat. Tada! roept Sophie. Elena schrikt en het dienblad wiebelt. Eén glas valt om. Elena kijkt verdrietig naar de broodje. Die zwemmen in het sap. Wat nu?
Prent 5	Ach, Elena, ben je zo geschrokken? Wat lief dat je ontbijt hebt gemaakt! Dank je wel. We maken samen een nieuw ontbijt. Dat kan niet, zegt Elena. De broodjes zijn op. Moeder zegt: We eten lekker fruit. Maar dan vraagt Vader: Is er melk? Zijn er eieren? Hebben we bloem en boter? Dan gaan we pannenkoeken bakken. Ja, pannenkoeken met chocopasta, zegt Elena. Lust jij die ook graag?

Thema 10 Tijden

Prent 1	Elena is blij én zenuwachtig. Ze is binnenkort jarig. Op zondag is iedereen vrij, zegt Moeder. Dat is de beste dag voor je verjaardagsfeest. Maar daarvoor hebben we het druk. We moeten veel boodschappen halen: eten en drinken, ballonnen, slingers en feesthoedjes. We maken samen een boodschappenlijst, zegt Moeder. Ik maak de uitnodiging, zegt Elena.
Prent 2	In de keuken hangt een lange lijst met namen. Dat zijn de familieleden en vrienden die Elena gaat uitnodigen. Wat moet je deze week doen? vraagt Moeder. Ik ga elke dag naar school, zegt Elena. En ik heb maandag tot en met vrijdag huiswerk. Ik train elke maandag en woensdag. Op zaterdag speel ik een wedstrijd.
Prent 3	Elena kijkt in haar agenda. Ik heb deze week drumles met Lionel, zegt ze blij. Op welke dag is dat? vraagt Moeder. Dat is op dinsdag. En donderdag tandarts, zegt Moeder. Dat was Elena vergeten. Dan doen we vrijdagmiddag boodschappen en ruim je zaterdagmiddag je kamer op, zegt Moeder. En jij hangt de slingers op!

Prent 4	Het is druk in huis. Opa, oma en tante Sara zitten op de bank. Oom Bastian praat met Moeder. Hij heeft een feesthoed op. Laura en Tim, willen jullie de ballonnen opblazen? vraagt Vader. De bel gaat. Het zijn de burens. Gefeliciteerd, Elena! Max geeft Elena een cadeau. Ze is nieuwsgierig. Wat is dat? Het is één keepershandschoen. Elena kijkt teleurgesteld. Otto lacht en geeft Elena ook een cadeau. Kom, Elena, welk spel wil je spelen?
Prent 5	Elena heeft een blinddoek om. Raad eens wat dit is. Elena voelt met haar hand. Het voelt als een zacht rond balletje. Elena ruikt ... niets. Ze eet het balletje en kijkt verbaasd. Ze proeft druif! Nu mag Max. Het ruikt naar aardbei. Hmm, lekker, kauwgom. Het is zo druk binnen, zegt Vader. Ga lekker buiten spelen. En dat doen ze. Samen.